

1. Wat denken jongeren over de school ?



Tu es curieux de savoir si les jeunes néerlandophones partagent ton ressenti sur l'école.

Lis les témoignages et résume-les : comment se sent le jeune à l'approche de la rentrée ? Pourquoi / Y a-t-il des changements ?

	Comment se sent-il ? (sentiment/ressenti)	Pourquoi ? Changements ? Explique
1		
2		
3		
4		

5		
6		
7		

Jammer dat de eerste schooldag zit te komen ! Ik vind het op onze school doodsaaï. Je moet de hele tijd stilzitten en naar je leerkrachten luisteren. En er is wel geen schooluniform meer maar we mogen toch geen piercings dragen, geen drankjes en snoep naar school meebrengen voor de pauze, geen kauwgom...Het reglement is zo streng en de leraars zin zo stijf, ik voel me daar helemaal niet vrij. Misschien zal ik af en toe spijbelen...nu ben ik 18 en kan ik zelfs mijn briefjes schrijven!

Ik kijk er wel naar uit om weer naar school te gaan. Mijn beste vriendin heb ik al twee maanden niet gezien. Deze zomer is ze bij haar oma in Duitsland geweest. Ze heeft er de vakantie doorgebracht om Duits te leren. We hebben elkaar wel gebeld en gesms't maar ik zou haar dolgraag terugzien. Ik heb haar zo gemist.

Ik ga dolgraag terug naar school!
Ik hou veel van mijn verschillende vakken zoals psychologie, sociale wetenschappen, talen, aardrijkskunde et geschiedenis. Zelfs als ik een hekel aan wetenschappen heeft, is het niet erg want de leraar is superleuk!
Eind van dit jaar zal ik afstuderen en ik weet nog niet in welke hoge school ik mijn studies zal voortzetten maar ik weet al dat ik later met mensen wil gaan werken: leraar of psycholoog of misschien sociale werker. Ik heb nog één jaar om erover te denken en te beslissen.

De eerste schooldag staat al voor de deur! Het is gedaan met utslapen en luieren! Vanaf maandag moet ik weer om halveven opstaan en de trein van vier over zeven nemen om op tijd op school te zijn. Nee, ik verlang al naar volgend weekend om weer eens een gat in de dag te slapen.

Ik probeer nog niet te veel aan de school te denken. Ik ben toch zenuwachtig voor die eerte schooldag. Ik ben verleden jaar blijven zitten en ik heb dus een nieuwe studierichting gekozen. Ik krijg beslist veel nieuwe klasgenoten en leerkrachten. Ik voel me niet erg zeker maar wel toch nieuwsgierig!

Ik ben erg ongeduldig. Want mijn ouders hebben voor een nieuwe school gekozen waar ik een uniform zal moeten dragen: een zwarte broek of jurk, een donkerblauwe blazer met de schoollogo, een witte bloes en zwarte schoenen. Mijn ouders denken dat het dragen van een uniform beter is: zo leren kinderen binnen bepaalde grenzen te functioneren en zo is het verschil tussen de leerlingen minder zichtbaar. Het uniform is voor mij een goed middel om netjes op school te zijn, anders zou ik altijd een jeans en een t-shirt dragen. Ik ben dus blij dat ik naar een uniformschol ga.

Ik ben blij dat onze school lanceert een campagne tegen het pesten op school. Pestgedrag wordt in mijn ogen (on)mogelijk gemaakt door het klimaat op school. Er zijn scholen waar nauwelijks gepest wordt. Scholen waar het klimaat veilig is. Mijn huidige school is zo'n school. Daar wordt echt niet gepest! De sfeer is er zodanig dat als er al een kind is die het probeerde, hij/zij daarop door de hele klas wordt aangesproken. Dan is 't zo over, want een pester ligt gewoon buiten de groep. Er wordt gewoon klassikaal onderwijs gegeven maar de focus ligt op 'respect voor elkaar en voor andermans spullen. In alle klassen wordt hier aandacht aan respect besteed en dat werkt dus echt.

1. Kleren

1. De badge – 2. De logo/de schoollogo – 3. De medische klompen – 4. De jurk – 5. De rok – 6. De das – 7. De broek - 8. Het pak/het kostuum - 9. De zorgjas – 10. Het hemd – 11. De trui – 12. De kraag – 13. De schoenen – 14. De sokken – 15. De blazer – 16. De zorgbroek – 17. De kousen – 18. De overall – 19. De veiligheidsschoenen 14. De sokken – 15. De blazer – 16. De zorgbroek – 17. De kousen – 18. De overall – 19. De veiligheidsschoenen

